



# UNIVERSITEIT VAN OEGSTGEEST

**ZONDAG 15 SEPTEMBER**

12.30-15.30 UUR

**KOETSHUIS OUD-POELGEEST**

POELGEESTERWEG 1

Ook dit jaar is er weer een Universiteit van Oegstgeest georganiseerd met vier lezingen die het rijke thema *Plekken van Plezier* o.a. in Oegstgeest illustreren. Het hele programma – inclusief eventuele last-minute wijzigingen – is te vinden op [www.osger.nl](http://www.osger.nl).





UNIVERSITEIT  
VAN  
OEGSTGEEST



12.30 - 13.00 uur Edmond Öfner

### **Een plezierige plek op de Everest of dan maar de Noordpool**

Het was laatst weer volop in het nieuws: een file bergbeklimmers op weg naar de top van de Everest. Wat trekt *De Mensch* toch om naar hoopvolle, plezierige plekken te trekken die, daar aangekomen, volledig overwoekerd blijken door de *Medemensch*?

13.15 - 13.45 uur Ing. Korneel Aschman

### **Mindful door het landschapspark**

Wie wandelt door een park komt vrijwel altijd in een bepaalde gemoedstoestand. Een mindful leven wordt je zomaar toegeworpen in de parken in je directe leefomgeving. Wat is het geheim van architect Zocher jr en van het park van Oud-Poelgeest?

14.00 - 14.30 uur Drs. Ruurd Kok

### **Sporen van de mobilisatie en bevrijding op Oud-Poelgeest**

Het Canadese tentenkamp in het bos van Oud-Poelgeest moet in mei 1945 een plek van plezier zijn geweest, afgaande op berichten uit die tijd. In het park zijn nog sporen te vinden van de Canadese bevrijders. Ook militairen die voor hen op het kasteel bivakkeerden lieten hun sporen na.

14.45 - 15.15 uur Drs. Margreet Wesseling

### **Het plezier van Boerhaave**

Herman Boerhaave was veel meer dan een beroemde arts en geliefd docent, de 'leraar van heel Europa'. Hij was namelijk ook een gedreven botanicus en toegewijd directeur van de Leidse Hortus. Over zijn leven als plantkundige zijn veel mooie verhalen te vertellen.